

Soldatgossarna hedras i Vasa

● 90-åriga soldatgossen Bjarne Hammarström fick äran att avtäcka minnesplaketten. –Vi samlade benknotor och förde krig mot rättorna i stan, minns han.

VASA. Lördagen den 29 maj markerar 30 år av traditionsverksamhet för att bevara minnet av soldatgossarna som hjälpte till på hemmafronten mellan 1928 och 1944. Vid Traditionsmuren vid Kaserntorget i Vasa samlades gamla soldatgossar för att se en minnesplakett avtäckas.

Soldatgossarna var pojkar som var för unga för att strida, men som behövdes på hemmafronten. Till deras uppgifter hörde bland annat luftbevakning och att samla ved och råmaterial för industrin. Soldatgossarna Bjarne Hammarström och Eero Alasuvanto avtäckte den nya plaketten.

Hammarström berättar att uppdraget känns ärofyllt.

–Jag gick med när jag var bara 12 år gammal och var med ända tills verksamheten upphörde -44, säger han.

I dag är Hammarström 90 år och ser tillbaka på tiden som soldatgosse. Det han minns bäst är samvaron och lägren han deltog i tillsammans med de andra pojkarna. I hans grupp fanns inga flickor.

–Vi fick lära oss formell exercis och att sjunga fosterländska sånger. Jag behövde aldrig strida, men de som var lite äldre hann åka till fronten, säger han.

Idrottsverksamheter i Österbotten var till stor del arrangerad bland soldatgossarna, minns Hammarström. Samarbetet med gillen i andra delar av landet minns han också som välfungerande.

UPPGIFTERNA PÅ hemmafronten kunde se olika ut. Gossarna hjälpte till där det behövdes. Hammarström minns att de samlade skrot men också benknotor och förde



Bjarne Hammarström fick fira sin 66:e bröllopsdag med att avtäcka soldatgossarnas minnesmärke vid Kasernområdet. I publiken stod hans fru Ulla-Britt Hammarström. FOTO: JOHANNA LÅNGBACKA



Här är den nya minnesmärket över soldatgossarna. – För mig känns det viktigt att märket är på båda språken och har vårt emblem, säger Hammarström. FOTO: JOHANNA LÅNGBACKA

Soldatgossarna var aktiva 1928–1944

- Antalet soldatgossar uppgick till 72 300 år 1944.
- De var aktiva på hemmafronten med uppgifter som luftbevakning och insamlandet av råmaterial till industrin.
- För 30 år sedan grundades traditionsföreningar för soldatgossarna i Österbotten.
- Den svenskspråkiga föreningen, Svenska Österbottens Soldatgossars Traditions-gille, har nyligen lagts ner. Vaasan Sotilaspoikien Perinneklita är fortfarande verksam.
- Minnesplattan finns nu i Traditions-muren på Kasernområdet i Vasa.

dem till Bockska hörnet, där benen kokades ner och gjordes till tvål.

–Vi tog också hand om slaskhusen som fanns förr innan alla hade toaletter och duschar inomhus. Vi förde också krig mot rättorna i stan, säger han.

Under avtäckningen spelade Österbottens Försvarsmusikkår under ledning av kapten Sami Salmivuori.

Fanborgen hedrade också högtidsstunden. Efter brigadgeneral Hannu Luotolas tal, där han hjärtligt tackade alla som gjort tanken om minnesplattan till verklighet, avtäcktes plaketten.

Från stadens sida deltog stadsdirektör Tomas Häyry för att mota minnesmärket.

–Tack för att ni bygger broar mel-



Fanborgen hedrade minnesplaketten avtäckning. FOTO: JOHANNA LÅNGBACKA

lan generationerna. Många unga jag möter i dag känner en respekt och vördnad inför de personer som var med och hjälpte till under svåra

tider, säger stadsdirektör Häyry.

Johanna Långbacka
johanna.langbacka@vasabladet.fi