

# Universitetsbron?

**P**rofessor Ilkka Virtanen, som är före detta rektor för Vasa universitet, har i ett inlägg i lokala kollegan Pohjalainen blåst nytt liv i förslaget om att Kyrkoesplanaden i Vasa skulle byta namn till Universitetsgatan. Tanken väcktes för ett antal år sedan av stadsfullmäktigedamoten Mikko Sirkka (saml).

Namnbytet skulle gälla det avsnitt av esplanaden som sträcker sig från Topeliusstatyn framför Trefaldighetskyrkan fram till den del av Wolffskavägen där Vasa universitet är beläget. Esplanaden mellan Trefaldighetskyrkan och den grekisk-ortodoxa kyrkan skulle fortsättningsvis heta Kyrkoesplanaden.

**S**kriptställaren Jorma Ojajarju, som är ordförande för Stans namnkommitté, tycker inte om idén och påpekar att Kyrkoesplanaden funnits sedan 1862.

Professor Håkan Andersson som är rektor för Österbottens högskola tycker förslaget är trevligt men anser att man inte skall förneka vare sig historien eller kyrkornas identitetsbärande funktion.

I lokalkollegan föreslår ledarskribenten Matti Kupari att Kyrkoesplanaden kunde byta namn lämpligen till universitetets 30-årsjubileum.

**D**et håller vi inte med om. Kyrkoesplanaden är det inget fel på. Namnet sammanfattar gatans "geografi" som domineras av de två kyrkobyggnaderna. Ingenting synligt eller historiskt har hänt som skulle motivera att det avskaffas.

Universitetsgatan som idé är det inget fel på. Men låt det lokala högskolväsendet först profilera sig fysiskt i stadsbilden innan Universitetsgatan läggs på plats. Namnet skapar helt berättigade förväntningar. Och vitsen med en universitetsgata är att den omges av universitetsbyggnader i sådan utsträckning att det bara inte går att ignorera.

Men varför inte döpa om Brändö bro till Universitetsbron eller Brändö hamn till Universitetsstranden?