

Valarbetet en riktig rivstart

FSD:s nya projektsekreterare Nils-Johan Englund skulle kunna jobba dygnet runt fram till riksdagsvalet.

Riksdagsvalet 2011
17 april

För Finlandssvenska socialdemokraternas nya projektsekreterare Nils-Johan Englund är arbetet inför riksdagsvalet en viktig huvuduppgift. Han har ett par riktigt hektiska månader framför sig.

VASA
Nils-Johan Englund har hela Svenskfinland som sitt arbetsområde under det kommande valkampanjarbetet.

– Jag kommer att lägga extra resurser på Österbotten. Jag ska också assistera två av regionala FSD-kandidaterna Steven Frost-dahl och Karl Haggblom, säger han.

Englund har bara suttit drygt två veckor på sin nya post. – Jag är anställd av SDP som inför riksdagsvalet vill satsa mera på den svenska verksamheten, säger han.

Det är definitivt en mycket arbetsintensiv period som väntar den nya projektsekreteraren. Mötena och tillställningarna kommer att dugga tätt. – Det skulle finnas dygnet runt för mig varje minut jobbet runt, säger Englund.

När Vbi-intervju görs har Nils-Johan Englund precis fokuserat på några offerter för valbroschyrer.

– Till mitt jobb hör också till exempel att försöka blika in våra kandidater till olika evenemang och tillställningar.

Nyligen har jag också varit i kontakt med olika lokala socialdemokratiska föreningar för att få en bättre överblick. På tisdag ska jag delta i den södra



Nils-Johan Englund tror att det krävs minst 5000 röster för att FSD ska få en österbottens riksdagsman i vår. FOTO: SEPPÄ LANHÄ

kreftstyrelsens möte, säger Englund. FSD i Österbotten har inte

haft representation i riksdagen sedan 1999 då Mats Nybys mandattid tog slut.

Nils-Johan Englund

- Är 29 år och hemma från Nykarleby.
- Studerar pedagogik vid Åbo Akademi i Vasa och är slutskedd av studier.
- Är ordförande för ungdomsorganisationen FSUD och Nykarleby socialdemokratiska förening.

- Varit medlem i SDP sedan han var 15 år gammal.
- Har i hemstaden Nykarleby suttit med i stadsfullmäktige, stadsstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden.
- Aktuell som FSD:s nya projektsekreterare

» Att socialdemokratin skulle gå mot sin död är rena struntsnacket. Jag tror att SDP kommer att finnas kvar långt in på 2000-talet.

Efter dess har ett nytt inval visserligen varit nära vid flera tillfällen.

Nils-Johan Englund tror att det kommer att behövas 5000–6000 röster för att erövra ett österbottens mandat i vår. SDP brukar vanligtvis få in två-tre kandidater i Vasa valkrets.

Englund säger att de två österbottens FSD-kandidaterna kompletterar varandra på ett smidigt sätt.

– Steven Frostdahl torde ha goda chanser i valet. Han är känd i hela landskapet och har haft olika jobb. Han har bland annat varit industriförbetsare, lärare och ombudsman.

– Industrimannen Karl Haggbloms styrka är att han har en fullständigt tvåspråkig kampanj och när ut effektivt över språkgränsen. Han är i första hand känd i Sydösterbotten.

FSD försöker nu lansera sig som ett attraktivt alternativ för finlandssvenska väljare.

– Det skulle behövas en bredare politisk uppbakning. Inte minst på grund av att språklimatet har hårdnat märkbart.

Englund bedömer samtidigt att den allmänna utvecklingen har varit positiv på finlandssvenskt håll inom SDP.

– Konkurrentens med Sannfinländarna är inte lika tuff här i Svenskfinland som i de övriga delarna av landet, säger Englund.

En huvudsak till att det nuvarande oppositionsparti SDP har strökat på i motvind på sistone beror enligt Englund på de borgerliga partiernas retoriska utspel.

– De har närmast sig socialdemokratiska budskapet i sin retorik. Till exempel har Samlingspartiet kallat sig det nya arbetarpartiet.

I en tid när gränserna mellan partierna blir allt suddigare tenderar också de traditionella vänsterpartierna att glida lite högerut.

– Den enskilda människan har större möjligheter att påverka sin tillvaro än någonsin tidigare. Vi måste också försöka närma oss medelklassen.

– Samtidigt är det fortfarande viktigt att löntagarna har ett till-

räckligt bra skyddsnet om de till exempel råkar ut för arbetslöshet, säger Englund.

Nils-Johan Englund som ännu inte hunnit fylla 30 år är inte precis någon nybörjare inom politiken.

Vid sidan av uppdraget som FSD:s projektsekreterare är han aktuell som ordförande för organisationen FSUD (Finlands Svenska Unga Socialdemokrater) och Nykarleby socialdemokratiska förening.

– Jag skrev in mig i SDP redan som 15-åring 1996. Jag minns att jag en gång bad skolan om lov att få gå till fullmäktigesalen för att följa med ett pågående budgetmöte.

– Jag blev samhällsintresserad i ett tidigt skede. Jag kommer också från en socialdemokratisk släkt. I 12–13-årsåldern brukade jag sitta och diskutera politik vid kaffebordet med min mor, säger Englund.

Varför tilltalar du av just socialdemokratin?

– Att socialdemokraterna ligger bakom olika välfärdsreformer som vi i dag upplever som självklara väger tungt. Likaså partiet villja att arbeta för och hjälpa vanliga löntagare. – Jag tilltalar av den demokratiska socialismen. Böcker av Olof Palme och Göran Persson har varit viktig inspirationskälla för mig.

Alla utmaningar till trots förutspår Nils-Johan Englund att socialdemokraterna kommer att ha en viktig roll också i framtiden.

– Att socialdemokratin skulle gå mot sin död är rena struntsnacket. Jag tror att SDP kommer att finnas kvar långt in på 2000-talet, säger han.

JOAKIM SNICKARS
joakim.snickars@vasarlaget.fi
tel 7848 307



Kristdemokraten Bjarne Kallis tar farväl av riksdagen efter 20 år. FOTO: LEHTIKUJA/USU/NAKAPI

Bjarne Kallis har gjort sitt i riksdagen

Beskedet kom som en bitlåt från kbarbå himmel på söndagen.

Bjarne Kallis meddelade partikamraterna och stödtrupperna att han inte ställer upp för omval.

Uttalade som ingen i Vasa valkrets ännu kan spå följder av.

KARLEBY
Efter 20 år i riksdagen, först en kortare period som representant för Svenska folkpartiet och sedan en längre tid för Kristdemokraterna, har Bjarne Kallis beslutat att inte ställa upp för omval.

– Beslutet har mognat fram sedan julkalender, innan dess hade jag inga tankar på att inte ställa upp. Min hustru och jag har diskuterat saken och kommit fram till att det är dags nu, säger Kallis som fyller 66 år den 21 mars.

Enligt Kallis har inget konkret hänt den senaste tiden som inte tror att behövs undermineras på grund av Kallis beslut. – Det är klart att Kallis har haft ett personligt röstetal och att de rösterna nu fördelas annorlunda. Idealt vore ju att vi har en stark kandidat i norr och en i söder.

– Vi har ju förberett valkampanjen tillsammans och för en tid sedan konstaterade vi att vi har en stark lista. Det här innebär att vi har en ny situation.

Östman säger att målsättningen fortfarande är att få två mandat från Vasa valkrets, vilket han inte tror att behövs undermineras på grund av Kallis beslut.

– Det är klart att Kallis har haft ett personligt röstetal och att de rösterna nu fördelas annorlunda. Idealt vore ju att vi har en stark kandidat i norr och en i söder.

KD har hittills nominerat 14 kandidater av 17 i Vasa valkrets. Enligt Östman finns det dock ingen tydlig spektkandidat. Själva öppnar han sin valkampanj den 14 februari och i förra valet fick han 3308 röster.

– Kristdemokraterna har sjunkit en aning i opinionsmåttorna sedan senaste mandaterna till förmån för bland annat Sannfinländarna, men nog vet Timo Soini också att det finns många osäkra röster ute på fallet.

Men 25000 röster beräknar Östman att KD kunde få in två kandidater och enligt den senaste mätningen ligger stödet kring 21500.

DANIEL AINASOJA
daniel.ainasoja@vasarlaget.fi
tel 7848 431

VR vill spara miljoner på tågunderhållet

VR Group Ab inleder i februari samarbetsförhandlingar inom underhållet av tågmaterielen. Förhandlingarna avslutar sig till en omorganisering av underhållsfunktionerna. Bolaget vill att åtgärderna spara in cirka 20 miljoner euro per år.

Enligt VR är det ännu inte klart om omställningarna leder till uppsparningar. 1400 anställda inom underhållet ska cirka 300 gå i pension under de närmaste åren. Samarbetsförhandlingarna inleds vid depån i Joensuu.

Underhållsarbetsena koncentreras till större enheter än hittills. En ny servicehall för passagerarattäg byggs i Uleåborg, och i Pielksmäki ska man koncentrera sig på bannmaskiner och rälsbussar. Vid Åbodepan ska underhållet av Pendolino-tåg ske och i Tammerfors är det godståg som servas. Joensuu skäters enklare underhåll av tågen i östra Finland. **FNB**

Enligt kommissionen har en del av medlemsländerna redan lämnat in tillräckliga utredningar, medan det i andra länder kommer att ta flera veckor att kunna lämna in en utredning som är godtagbar. **FNB**

EU-länderna kom överens om gemensamma säkerhetskrav för

IKORTHET

Polisen undersöker våldsam död

KAUSTBY. Polisen undersöker ett fall i Kaustby i Mellerta Österbotten, där en man gick en våldsam död till mötes på söndagsmorgonen.

Mannen miste livet i sitt hem. Polisen har gript en person som misstänks vara inblandad. Personen som gripts är misstänkt för brott mot liv och hälsa. **FNB**

Inkräktare bröt sig in i hus med spade

KARLEBY. Tre män bröt sig in i ett egendöm i Karleby på morgonen på söndagen med en spade på lördagen.

Orsaken var uppkärlade affärer med husets ägare, som gömde sig på toaletten. De tre männen började då slå sönder toalettdörren med spaden, men avsläpade sig med sin bil när husets ägare ropade att han hade larmat polisen.

Polisen stötte på bilen med de tre männen en stund senare och förde dem till polishuset. **VBL**

Många hushåll fick elen tillbaka

Elproblemen i Södra Savolax var så gott som avklarade på söndagskvällen. Vid tio-tiden var fortfarande ett antal hushåll utan el.

På morgonen var siffran 5700. Enligt Suur-Savon Sähkö driftschef Arto Nieminen hade alla hushåll tillgång till el under en tim på natten, men den hårda vinden orsakade nya störningar.

Elavbruten i Södra Savolax pågick i flera dygn. Omkring tiotusen hushåll drabbades. I egentliga Tavastland, östra Tavastland och Birkaland var arbetet också nästan avslutat på söndagen. På kvällen var fortfarande omkring hundra hushåll utan el. På morgonen var siffran flera hundra. **FNB**

TVÅ SMÅ BARN FÖRSVANN i Åbo på lördagskvällen. Barnen, en 8-årig pojke och en 6-årig flicka, hittades senare välbehållna. **FNB**

30 år i veteranernas tjänst

Österbottens försvarsgille firade sitt 30-årsjubileum med pompa och ståt.

Österbottens försvarsgille har tagit sig an uppgiften att bevara regionens kristgida minnen och föra de fosterländska traditionerna vidare. Det har de gjort med den åran sedan 1981 då föreningen grundades.

VASA
Under söndagsförmiddagen har ett hundratal personer samlats i stadshuset för att fira en hårt arbetande 30-åring: Österbottens försvarsgille. Österbottens Militärveteranförbundet intar position på scenen och framför marschstycket Marskalkens silverhorn med stor precision. Gästernas uppmärksamheten är väckt och festligheterna kan börja.

Festaltare är minister Ole Norrback. Han hyllar vårt lands historia, men påminner ändå om hur viktigt det är se framåt. – Frihet är något som ständigt förändras och Finland måste bli bättre på internationellt samarbete. Samarbeteländeremellan är den största förutsättningen för fred i världen.

Foch med att det är för sedan Mannerheim dog, kan Norrback inte låta bli att smyga in marskalken i sitt festtal. Han uttrycker sin stora beundran för hur han alltid såg saker från den ljusa sidan. – Där andra såg problem, där såg Mannerheim möjligheter. Det är något som vi alla borde ta lärdom av.

Holger Strandberg ser lust på minnet av sina verksamheter inom Österbottens försvarsgille. Han är en av dem som var med och grundade föreningen i början av 1980-talet.

– Anseendet för krigsveteranerna blev allt högre på den tiden och vi märkte ett uppvaknande av intresset för den fosterländska traditionen. Vi såg behovet av en grupp som förvaltar krigsveteranernas minnen och arv.

Det blev en av föreningens största uppgifter och när en första ordförande skulle väljas var det Strandberg som fick det förordandeuppdraget. Strandberg var ordförande i sexton år innan professor Ilkka Virtanen tog över.

När Virtanen får frågan varför han blivit engagerad i Österbot-



Ett hundratal personer kom för att glädjas med Österbottens försvarsgille. Närmast i bild är general Asko Kilpinen från Jägarstiftelsen tillsammans med fru Olli. Bredvid henne sitter landskapsdirektör Olav Jern och försvarsgilletts ordförande Tikka Virtanen. FOTO: JESSICA LINDGREN

ens försvarsgille, bollar han tillbaka svaret utan den minsta tvekan.

– För att jag är fosterländsk är jag född 1944 och samma år stupade min far i Karelska näset. Det har nog påverkat mitt engagemang.

I dag är en av Österbottens försvarsgilles främsta uppgifter att upprätthålla krigsveteranmuseet som finns på Kyrkoesplanaden 22 i Vasa.

Strandberg minns att föreningen tidigt började efterlys föremål från krigstiden.

– Minnen och föremål började snabb strömma in och vi förvarade dem i två rum vid garnisonsområdet.

Det utrymme blev för trångt och dessutom ville man att utomstående skulle ha möjlighet att se de krigstida föremålen. Därför grundades Krigsveteranmuseet



Holger Strandberg satt på första parkett. Han är föreningens grundare. FOTO: JESSICA LINDGREN

som i nuläget kan stoltsera med en samling som är runt 5000 föremål stor.

Österbottens försvarsgille

- Grundades 1981 för att befrämja allmänna försvarsandan, verka som förbindelseorgan mellan ortens försvarsföreningar och att slå vakt om traditioner och historiska minnen i området.
- Har cirka 130 medlemmar.
- Upprätthåller Krigsveteranmuseet.
- Anordnar uppsatstävlingar med fosterländskt tema till skolelever.
- Delar ut diplom till förtjänta österbottens beväringar.
- Bistår truppbands vid arrangemang av bygdemarscher och dylikt.

Virtanen gläder sig mycket över att många skolor har fått upp ögonen för museet.

– Skoleleverna är väldigt intresserade av föremålen som vi ställer ut.

I samband med föreningens 30-årsjubileum öppnades i går en specialutställning på museet.

– Vi ställer ut en mängd krigstidiga och lite modernare hederstecken.

Utställningen öppnar dörren till en liten del av Österbottens försvarshistoria och vill hedra alla de som offerade sig vid fronten och som slet för att återuppbygga vårt land.

Utställningen pågår fram till 30 maj 2011.

IDA ERIKSON
ida.erikson@vasarlaget.fi
tel 78 48 203